

Månadsmöte - Augustifest i Pumpen, Södra Vi 2018-08-14

Den planerade "grillfesten" i Brunnsparken, Södra Vi den 14 augusti blev en "augustifest" på grund av torkan.

I sista stund blev augustifesten en inomhusfest i Pumpen, Södra Vi på grund av regn och åska.

Även om vi tvingades festa inomhus var nog ingen ledsen över att det välsignade regnet äntligen föll över bygden.

Mingel och tipspromenad inledde festen.

Därefter serverades maten på stora fat och i djupa skålar. Att mätta 150 personer kräver sin personal, som agerade som om alla hade ett förflutet i restaurangbranschen.

Alla lät sig väl smaka och gjorde heder av anrättningarna. Trots det så blev det kött över från "de glada grisarna". Det såldes efter mötet i paket i två storlekar, som värdar och värdinnor fixade, medan vi andra roade oss på annat sätt. Heder åt er - härligt att ni ställer upp och gör det trevligt för oss andra!

Efter maten förflyttade vi oss till scenen för att bli underhållna av Sune Magnusson. Han började med en Jerry Williams-låt och slutade med Hasse Alfredssons travesti på Beatles´ "When I´m sixty-four". Däremellan fick vi höra gamla, kända låtar som väl de flesta av oss både spiset och dansat till.

Klockan hade slagit tre och kön ringlade lång till det efterlängtrade trekaffet. Det tar lite tid när 150 personer är kaffesugna samtidigt. Men - bara den farligt goda kakan var väl värd att köa för.

Nersjunkna i fåtöljer njöt vi medan åskovädret pågick därutanför.

Det blev lite trångt i vestibulen, när alla gjorde sig beredda för färden hemåt, medan regnet fortfarande vräkte ner.

Tack Södra Vi - det gjorde ni bra! Vi kommer gärna tillbaka.

Text och bilder Christina Sjöholm

